

Hyttetur

HKG

26. september – 28. september 2014

Tema: Detektiv/Agent.

Efter en kort bustur ankom vi til den hemmelige hytte, der ligger i Hareskoven, Hvor moder natur bød os velkommen med en fin lille regnbyge, men hvad gjorde det, når alle var mødt frem i et fantastisk godt humør.

Vi startede med sende de 24 unge mennesker ind i sovesalen, så de kunne finde en plads, hvor de ville sove, og derefter vise dem faciliteterne i huset.

Herefter var vi rundt på grunden, for at vise alle hvor langt de måtte løbe omkring, og vi fik indhegnet området med rød/hvid markeringsbånd.

Herefter var det tid til holdinddeling, med 6 på hvert hold, rød, gul, grøn og blå.

Vi spiste aftensmad omkring kl. 18,15, og derefter kunne de alle løbe ud på området og lege.

Der blev senere tændt bål, grillet marshmallows, og hygget omkring bålet, der blev spist noget af den dejlige kage der var medbragt, og legede lige indtil det var sengetid.

Lørdag morgen startede med morgengymnastik, derefter morgenmad, da det var overstået kunne alle børnene løbe ud og være aktive.

Midt på formiddagen var det tid til at gå en tur ud i skoven, hvor der var indlagt 4 opgaver hvor holdene skulle konkurrere mod hinanden, alle var meget ivrige og det gik fantastisk godt.

Da vi kom tilbage var det tid til leg, mens der blev gjort klar til frokost.

Lørdag eftermiddag blev der bygget hytter ude i skove. Alle hytterne var fantastisk flotte, der var også blevet lagt et meget stort arbejde i dem. Der blev også lavet en frø børnehave, til alle de frøer der blev fundet. Gyngerne på området blev brugt flittigt. Alle var med til at lege og stemningen var super god. Der blev ind imellem lavet konkurrencer hvor holdene kæmpede mod hinanden.

Den største opgave hvad mad angik, var holdet der lavede aftensmad, det lykkedes at være 10 personer i det lille køkken, hvor alle arbejdede fantastisk godt sammen, hvilket alle hold gjorde når der skulle arbejdes i køkkenet. Der blev lavet en rigtig god aftensmad.

Efter der var ryddet af efter aftensmaden, blev der atter tændt op i bålet, hvor der skulle hygges indtil vi skulle ud på nattevandring i skoven, nogle sad ved bålet andre legede angry bird på gyngen, hvor der skulle væltes en masse mælkekasser, og samle et stykke stof op, det krævede stor smidighed, og så fantastisk ud.

Da klokken nærmede sig 8 om aftenen, skulle det første hold af sted på nattevandringen hvor der skulle samles 8 poster, disse poster var hængt op i løbet af eftermiddagen, sammen med over 100 reflekser. Alle reflekserne der var blevet sat op, skulle lede holdene igennem skoven ved hjælp af deres lygter. Der var 1 voksen med på hvert hold.

Det var helt fantastisk i år, ALLE og jeg siger ALLE var med ude i skoven om natten, der var ingen der blev tilbage, det var super godt gået af jer alle sammen, tak, tak, tak og atter tak i er super gode.

Alle holdene fandt alle deres poster.

Da holdene var kommet tilbage skulle der lige løses en gåde, og skatten skulle findes på grunden. Det lykkedes selvfølgelig for dem alle.

Der blev herefter hygget om bålet og med leg ved gyngerne lige bag ved bålet, der blev også tid til at lave nogle marshmallows, vi sluttede aften af med kage saftvand og en konkurrence hvor holdene kæmpede mod hinanden.

Herefter var det sengetid, og alle børnene, samt de voksne var meget trætte, så der var ikke noget problem med at falde i søvn.

Søndag morgen kl. 07.55 vækkede John alle, både de voksne og børnene, så der kunne laves lidt morgengymnastik, inden vi skulle have morgenmad.

Søndagen gik med at pakke, rydde op, gøre rent, samle affald, og være ude og lege.

Vi voksne vil gerne sige tak til alle jer dejlige børn, som var med på turen, tak for den glade og positive ånd i havde taget med på turen. Tak for den gode måde i også var på over for hinanden. Tak for en fantastisk tur.

Kærlig hilsen

HKG

Minna, Julie, Lea Joan, Søren og John